

Bertus
Boivin :

ROTTUM

12 juni

1965

Enkele mensen, die zaterdagmorgen 12 juni vroeg op waren, moesten als 'nij lange de Stortfabriek kwamen, minstens gedacht hebben, dat ze daar een Noordpolderpeditie gingen beginnen, nu in werkelijkheid viel dat wel een beetje mee, maar toch schenen de beven en pessimistische gedachten op na te houden. Sommigen zeiden nog dat er mooi weer zou komen maar deze optimisten werden gauw wijzer gemaakt door enkele „mtekeordagen“ die om 7 uur hadden geluisterd en die verklaarden dat het niet zou worden. Bijna op tijd en ^{net} naar ik geleef, geen verdelers, vertrokken we razendsnel vertrokken we naar Noordpolder-nij (ik weet nu niet dat het Noord is en geen Nieuwpolder-nij, want ik heb op het bordje getrokken). Met een grieselige snelheid reden we naar Groningen toe, waar we nu Feilbos doorheen kwamen en daarna door Het Hoogeland met 'n grote uitgestrektheid en 'n kapitale boerderijen. We truden zeker het snelheidsrecord van Assen naar NoordPolder-nij verbroken hebben als er niet, dat voor het 20^e eeuwse karrespoor, een zeer onopgemerkt en gevaarlijk voorval plaatsvond n, dat na een hoog bruggetje stond een auto na, dat we hem niet tragen, één



De Zeekaap op zijn oude plek



Het huis van Toxopeus