

Landgoed Rheebruggen

Een goed bewaard geheim

Al zo'n veertig jaar is Stichting Het Drentse Landschap eigenaar van Landgoed Rheebruggen. Het ligt ter hoogte van Uffelte aan de overkant van de Drentsche Hoofdvaart vlakbij Ansen. Veel mensen kennen Rheebruggen niet en degenen die het landgoed wél kennen, lijken dat het liefst voor zichzelf te houden... Het prachtige Rheebruggen hoort dan ook tot de best bewaarde geheimen van Drenthe. Historicus Bertus Boivin schreef een boek over Rheebruggen in de serie *Cultuurschatten van Drenthe*, een nieuw initiatief van uitgever Koninklijke Van Gorcum in Assen en Het Drentse Landschap.

Sonja van der Meer*



Huis Rheebruggen 1737.

Hendrik Spilman maakte in 1737 deze tekening van het Huis Rheebruggen. Het is de één van de weinige betrouwbare afbeeldingen van de havezate.

Links een pagina uit het 'Staat- en schultboek' van Rheebruggen waarin de eigenaren van het landgoed tussen 1731 en 1825 het wel en wee van het landgoed te boek stelden.



De samenwerking met Van Gorcum is een rechtstreeks gevolg van het succes van *Have en Goed* dat in 2009 verscheen ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van Het Drentse Landschap. Het was het eerste boek over de monumentale gebouwen van de stichting en bracht ons op het idee een serie te maken over onze 'cultuurschatten'.

Het boek over Rheebruggen, dat één dezer dagen verschijnt, is het eerste in de serie. Volgend jaar komen er deeltjes over Ter Hansouwe bij Peize, de Schansen en Klein-Soestdijk in Veenhuizen. Geen saaie opsommingen vol bouwkundige details, maar vlot geschreven boeken die u mee terug nemen in de tijd. Naast oude prenten, kaarten en documenten bevatten ze heel veel actuele foto's van de monumenten en hun omgeving. Fotograaf Hans Dekker legde Landgoed Rheebruggen vast in sfeervolle beelden.

Middeleeuwen

Landgoed Rheebruggen – Een goed bewaard geheim is het eerste boek dat geheel aan het landgoed gewijd is. De geschiedenis gaat terug naar de middeleeuwen. Op een hooggelegen plek aan de oever van de Olde Aa werd het 'guyt to Rederbruggen' gesticht. Vanaf het jaar 1437 was de familie Van den Clooster eigenaar van Rheebruggen waar de familie rond 1555 een huis liet bouwen. De Van den Cloosters hoorden tot de oudste en invloedrijkste Drentse families. Ze woonden meer dan drieënhalve eeuw op Rheebruggen. In 1830 werd de havezate afgebroken. Op het landgoed staan nog vier monumentale oude boerderijen.

Foto: Hans Dekker



Bezoek de cultuurschat Rheebruggen

Op zondag 29 januari om 14.00 uur houdt Het Drentse Landschap een excursie op het Landgoed Rheebruggen. Vandaag vertellen deskundige medewerkers van de stichting over Rheebruggen en de geschiedenis van dit bijzondere landgoed. Er zijn rondwandelingen waarbij aandacht geschonken wordt aan de historie, de beheerboerderij, de overige boerderijen en de natuur.

Startlocatie: Beheerboerderij, Rheebruggen 8, 7964 KR Ansen.

Foto: Hans Dekker





Foto: Piet Munsterman

De planten en dieren van Rheebruggen komen in het boek uitgebreid aan bod. Eén van hen is de Grauwe klauwier die twintig jaar geleden vrijwel uitgestorven was. Sinds de vogels hebben ontdekt dat ze zich ook goed kunnen redden in kleinschalige gebiedjes met ouderwetse hooilanden en houtwalleltjes, nemen ze in Drenthe weer in aantal toe. Zo ontdekten Grauwe klauwieren in 1998 Landgoed Rheebruggen. De afgelopen jaren zitten er al vier broedpaartjes.

Ontdekkingsreis

Bertus Boivin kon bij het schrijven van het verhaal van Rheebruggen onder andere gebruikmaken van uitgebreid archiefonderzoek van Harm Koops van 't Jagt en Johan Karel Schendelaar. Bertus Boivin vertelt erover: "De heren hebben prachtig materiaal boven water weten te halen. De mooiste bron was het Staat- en schultboek dat jonker Roelof Otto van den Clooster vanaf 1731 over het landgoed ging bijhouden. Alles wat met de 'boekhouding' van Rheebruggen te maken had, werd keurig in het Staatboek opgetekend. Tot en met de aanschaf van een kan jenever om de boeren van Uffelte een borrel te kunnen aanbieden als ze een dag op Rheebruggen geholpen hadden. Koops van 't Jagt en Schendelaar ontdekten dat Rheebruggen in 1830 moet zijn afgebroken. Vóór hen wist niemand dat precies. Ze vonden in de archieven van een Hoogeveense notaris de akte van de verkoping van 'eenige afbraak' op Rheebruggen. Het bleek om maar liefst 74.500 stenen te gaan. Rheebruggen was toen dus net gesloopt... Met zulke gegevens wordt geschiedenis een echte ontdekkingsreis."



Verleden zichtbaar

Uiteraard krijgen ook de natuur en het beheer van Het Drentse Landschap aandacht in het boek. De stichting probeert op het landgoed het ouderwetse Drentse boerenbedrijf terug te brengen. Bertus Boivin: "In het boek nemen we de lezer mee om ze de problemen te laten zien waar Het Drentse Landschap op Rheebruggen mee te maken kreeg. Vooral de verdroging was een gigantisch probleem. Gelukkig lijken de kansen te keren. Het gebied rondom wordt weer natter. Steeds meer van het oude Rheebruggen wordt weer zichtbaar in het landschap."

Zoals u van Het Drentse Landschap gewend bent, staat ook in het boek *Landgoed Rheebruggen* een hoofdstuk met onder andere een wandelroute om Rheebruggen zelf te ontdekken en andere interessante tips voor onderweg. Met het boek geeft Het Drentse Landschap een goed bewaard geheim prijs...

* *Drs. S.S. van der Meer*
is hoofd communicatie van
Stichting Het Drentse
Landschap.

Lezersaanbieding

Het eerste boek Rheebruggen uit de serie cultuurschatten van Drenthe is voor begunstigers te verkrijgen voor € 19,95 (normaal € 24,50).

Deze aanbieding is geldig t/m 31 december 2011.
U kunt hiervoor de ingesloten bestelbon gebruiken.